

Mountainbiketrip Zambia voor een goed doel

In september zal een groep van veertien heren een negendaagse mountainbiketrip gaan maken in Zambia. Naast de fysieke inspanning en het bekijken van flora en fauna (wildlife) is men druk bezig met inzameling van gulle giften om in dit land ook een goed doel te ondersteunen. Dit doel zal zijn de Stichting Pola van der Donk. Deze Nederlandse stichting heeft als doel het realiseren van een dorp voor de opvang van weeskinderen, waar de kinderen behalve voedsel en onderdak naar school kunnen gaan, praktische vaardigheden leren en ervaring op kunnen doen met veeteelt en landbouw.



Underschrift foto: Van links naar recht, initiatiefnemers Jeroen de Jager en Ward de Groot. Verder Jan Baltus, Jos van der Gulik, Maurice de Jager, Leo van Rozendaal, Frank Bart, Marcel Tromp, Cees Zentveld, Gerco Tervoort en René Veerman. Op de foto ontbreken Hans Wallerbosch en drie deelnemers uit Peru en Zambia.

De boerderij die bij het dorp komt zorgt er bovendien voor dat het dorp zichzelf kan bedruipen, door de verkoop van vee en gewassen. Zambia heeft nu 1,2 miljoen weeskinderen en er komen er dagelijks tientallen bij. Voorzieningen voor de opvang van deze kinderen zijn er veel te weinig, zo zwerven er ruim 250.000 kinderen in de hoofdstad Lusaka. Bovendien kunnen weeshuizen niet veel meer bieden dan een beperkte scholing. Het kinderdorp dat Pola van der Donck wil bouwen, moet eraan bijdragen dat weeskinderen terug in de maatschappij kunnen, meer zelfstandig en meer bewust.*

De oude mevrouw (82 jaar) die deze stichting leidt is eerder onderwerp geweest in een uitzending van Netwerk. Op de website van deze fietstocht staat een link om de uitzending van Netwerk over Pola op Internet te bekijken. Het speciale karakter van dit goede doel is het feit dat men structurele oplossingen aanreikt voor problemen waar men mee te kampen heeft. Dus geen voedsel of medicijnen, maar een eigen thuis, een eigen toekomst, een eigen kans die men zelfstandig kan vormgeven.

De mountainbiketocht zal deels door het natuurpark Zambezi Lower National Parc gaan. Voor de veertien heren een unieke gelegenheid om per fiets te genieten van het natuurschoon in deze schitterende omgeving. De verwachting is dan ook dat het gehele scala aan Afrikaans wildlife zoals nijpaarden, olifanten, giraffen en allerlei andere dieren, gezien zal worden. De trip zal beginnen op een koffieplantage, waar een rondleiding en een fietstocht over de uitgestrekte koffievelde een eerste indruk van dit land zullen geven. De overige dagen zal men per fiets trekken naar allerlei lodges en tentenkampen en dagelijks ongeveer honderd kilometer afleggen. Ook zal door dit vriendengedzelschap, een tweetal dagen op een boot gevist worden op de zambezi-rivier.

Het bezoek aan deze opvangplek voor weeskinderen, Palabana kinderdorp, zal echter ongetwijfeld een bijzondere ontmoeting worden. Om een zo groot mogelijke cheque te kunnen overhandigen roepen de heren u dan ook op, om te helpen een bestaan voor deze weeskinderen op te kunnen bouwen. Ieder initiatief voor inzameling is dan ook welkom. Zo zullen de heren o.a. speciale aandacht voor dit doel vragen tijdens 'Edmond op z'n Kop', waar men op vrijdagavond om de overwinning zal meestrijden in de dikkebandenrace 'Door Kerk en Kroeg'. Via een speciaal bankrekeningnummer kunt u uw hart laten spreken (31.57.61.938 t.n.v. G. Tervoort, o.v.v. Kinderdorp Palabana). Ook bedrijven worden opgeroepen om (fiscaal aantrekkelijk) een bijdrage te leveren. Voor meer informatie over het goede doel of de reis vindt u op www.polavanderdonck.org of www.fietsenzambia.nl