



Gerco Tervoort.

Veertien mannen stappen in september op de mountainbike om kilometers te maken voor het goede doel. Niet in Nederland, maar in Zambia. Het goede doel is een dorp voor weeskinderen aldaar. Eén van de fietsers, Gerco Tervoort uit Egmond Binnen, vertelt.

## Fietsen in Zambia voor het goede doel

*Wie gaan er fietsen?*

„Het is een groep van veertien heren die door twee initiatiefnemers bij elkaar zijn gehaald. Er was al een plan voor een fietstocht, later is daar een goed doel aan verbonden. Dat is de Stichting Pola van der Donk, die is genoemd naar een oudere dame die allerlei projecten doet in Zambia. Eén van haar goede doelen is een kinderdorp. Er zijn in Zambia 1,2 miljoen weeskinderen. In 1999 is de stichting gestart met een weeshuisproject en dat staat er nu. Er kunnen zes keer twintig kinderen in wonen met hun pleegouders, maar de stichting wil dat uitbreiden naar tweehonderd kinderen. Daar willen wij nu aandacht voor vragen.”

*Hoe veel kilometer gaan jullie fietsen?*

„We blijven negen dagen, we zullen zo'n zevenhonderd kilometer afleggen. We fietsen met mountainbikes deels door een natuurgebied, dus we hopen ook nog wat olifanten te zien.”

*Hoe kunnen mensen jullie steunen?*

„Dat kan via rekening 31.57.61.938 ten name van G.N.L. Tervoort, onder vermelding van Pola van der Donk/Palabana. Op de website [www.fietseninzambia.nl](http://www.fietseninzambia.nl) is alle informatie over de tocht te vinden.”